



Iedereen is belangrijk bij het
opvoeden van de kinderen .

Graag willen we aan iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen. Een jaartje met weinig zorgen en vooral een goede gezondheid. Deze maand brengen we ook onze tweede waarde aan. "Iedereen is belangrijk bij het opvoeden van de kinderen" Daarom zeggen onze kleuters komende vrijdag "DANK U WEL". Dit aan iedereen die iets voor hen betekent. We willen hen leren dankbaar zijn voor iedereen die hen willen helpen, die hen doet groeien en er altijd voor hen zijn. De juffen, de kinderverzorgster, de secretaresse, de klusjesmannen, de poetsvrouw, de vrijwilligers,.... Maar ook jullie ouders, grootouders, nonkels, tantes,.... En zoveel meer. We helpen

allemaal mee. We dragen allemaal ons steentje bij tot het opvoeden van onze kids. En dit mogen we een keertje in de verf zetten. Daarom krijgen jullie kapoenen op vrijdag vier cadeauzakjes mee naar huis. Deze zakjes mogen ze uitdelen in de familie, aan de poetsvrouw, jullie tuinman,.... Want onze kleuters vinden dat iedereen een super"ster" is in het zorgen voor de kinderen.