



Iedereen is belangrijk bij het opvoeden van de kinderen .

Het jaar 2019 is weer voorbij gevlogen. Het loopt bijna op zijn einde. We willen jullie dan ook een zalig kerstfeest en een gelukkig 2020 toewensen. Denk groots in 2020 maar geniet vooral van de kleine dingen. In januari is het tijd om onze tweede waarde "iedereen is belangrijk bij het opvoeden van de kinderen" in de verf te zetten. Daarom zeggen onze kleuters "DANK U WEL" op 8 januari 2020. Dit aan iedereen die iets voor hen betekent. We willen hen leren dankbaar zijn voor iedereen die hen willen helpen, die hen doet groeien en er altijd voor hen zijn. De juffen, de kinderverzorgster, de secretaresse, de klusjesmannen, de poetsvrouw, de vrijwilligers,.... Maar ook

jullie ouders, grootouders, nonkels, tantes,.... En zoveel meer. We helpen allemaal mee. We dragen allemaal ons steentje bij tot het opvoeden van onze kids. En dit mogen we een keertje in de verf zetten. Dank u wel.